

ע"י הרצל ברחמו ובסקי

בתאריך 7.6.88 בערב

התיחדות עם זכרו של,

טוביה בילסקי ז"ל -

במלון רמדה בתל-אביב

ערב טוב ידידי הנכבדים.

ברשותכם כמה מילים על יקירנו טוביה ז"ל שהלך מאיתנו התייתמנו מאב גדול אהב ואהוב, הרי אנו היושבים פה משפחה אחת - משפחת בילסקי - , אין אני מתכוון לספר מי היה במחנה שלנו הרי כולנו היינו שם ואיננו, סבלנו ונלחמנו יחד.

בימים אלה עת שהבאנו את טוביה שלנו לקבר ישראל במדינתנו שמעתי מספר בארמים בכולם תואר טוביה בתארים שונים, והרי מה שתואר לא מספיק, דבר אחד איני יכול לשכוח טוביה תואר בתור מפקד קשוח, תרשו לי לחלוק על ביטוי זה - א. טוביה לא היה מפקד ועל אחד כמה וכמה לא קשוח, אני אומר בפה מלא טוביה היה מנהיג ומנהיג גדול בעל כריזמה שכל אחד מאיתנו הלך אחריו בעיניים עצומות, ידידי מפקד ממנים - בוחרים, מנהיג בולד וכבראה שכך בולד טוביה - מנהיג קשוח לא מאציל סמכויות טוביה האציל סמכויות, וידע למי לתת מה, הוא אמנם הנהיג אותנו יחד עם כל זה פיקד אלינו כמפקד עליון.

היו מפקדים במטה, מפקדים בכירים; כמו עשהאל השם, יבקום דמו" ושיבדלו לחיים ארוכים זוסיה, מלביז, ועוד הינן גם מפקדים זוטרים. ולכולם ידע טוביה להאציל סמכויות, איש קשוח לא מאציל סמכויות איש קשוח הוא זאב בודד - אם תעצמו עיניכם ותראו את פניו של טוביה עם חיוך האהבי והטוב, הרי בשום פנים ואופן אני לא יכול לתאר את טוביה כקשוח, בכון טוביה אהב משמעת טוביה ניהל את המחנה באופן ממוסד, והודות לכך הצליח.

טוביה היה גיבור כך שמעתי אמרו בכון היה גבור ועוד איך - אבל גיבורים היו לנו תמיד וגם בפרטיזנים היו עוד גיבורים מנהיג היה לנו אחד וזה טוביה בילסקי וטוביה היה גם פסיכולוג ידע את שניל הזהב, להתנהג עם הפרטיזנים הרוסיים, איפה שצריך לעמוד בתוקף ומתח שצריך לותר ידע, הביז ללב הפקודים, שמע והודריך בזמן הצורך. לכל מנהיג יש שונאים - יש מתחרים גם לטוביה היו כאלה, מבלי להזכיר שמות אנו יודעים מי הם היו, פה בארץ מכנים אותם "יפי בשש" שם אז כינינו אותם אחרת.

הודות למח המזהיר שהיה לטוביה ידע איך להתנהג איתם.

אנו בזכור את טוביה תמיד יהיה זכרו בדרך.